



# Bränningen

Medlemsblad för Söderhamns Kust- och skärgårdsförening

**Nummer 3 2010**



Vindkraften skapar stora rubriker vart man vänder sig. Lennart Andersson har nyligen besökt Samsö i Danmark, där 500 öbor är delägare i 21 vindkraftverk. Det kan du bl.a läsa om i detta nr + mycket,mycket, annat.....

**Besök vår hemsida för aktuell information om vår Kust & Skärgård och om våra aktiviteter**

**[www.skargardsforeningen.se](http://www.skargardsforeningen.se)**

**samt**

**[www.musieleaden-soderhamn.se](http://www.musieleaden-soderhamn.se)**

**Där samtliga museer i kommunen finns samlade**

# Söderhamns Kust & Skärgårdsförening

## Ordförande

Lennart Andersson  
lennart.andersson@soderhamn.com  
0270-285539, 0270-33030, 070-8168411

## Kassör

Barbro Olsson  
barbro.olsson@soderhamn.com  
0270-14915, 0270-60573, 073-0235755

## Sekreterare

Hans Fryklund  
hans.fryklund@soderhamn.com  
0270-281108, 070-5424855

## Övriga styrelsemedlemmar

Astrid Forslund, Björn Eriksson, Bengt Hedman, Johnny Andersson,  
Björn Larsson, S-G Johansson:  
**Suppl:** Stig Berglund, Tord Sundberg, Björn Hedman, Stig Hedman

## Redaktion Bränningen

Lennart Andersson, Sture Claesson, Hans Fryklund

## Hemsidor

[www.skargardsforeningen.se](http://www.skargardsforeningen.se) [www.svartsundsranan.se](http://www.svartsundsranan.se)  
[www.museileden-soderhamn.se](http://www.museileden-soderhamn.se)

**E-post:** [info@skargardsforeningen.se](mailto:info@skargardsforeningen.se)



## Vi behöver förbättra vår kommunikation..

Vi har vår hemsida, Bränningen, årsmötet, höstmötet och en del andra arrangemang, men oftast är det en ”envärgig” kommunikation.

Vi vill ha till en ”tvåvärgig” kommunikation. Diskussioner , debattinlägg, frågor och svar. Vi vill därför komplettera våra kommunikationsvägar genom att ni skickar ett mail till oss, så att vi kan göra en sändlista.

Det innebär att så fort det är något på gång, skickar vi ut ett litet enkelt nyhetsbrev, som vi också hoppas på att få kommentarer omkring, för eller emot, eller svar, som jag kommer gärna och hjälper till.

Skicka ett mail till följande adress:

**[lennart.andersson@soderhamn.com](mailto:lennart.andersson@soderhamn.com)** och märk mailet med **Sändlista Skärgårdsföreningen.**

Vi hoppas på många sådana mail som gör att informationen från Styrelsen blir betydligt snabbare än de kommunikationsmedel vi kan använda idag.

Efter förra numret har vi fått några som anmält intresse, men vi behöver betydligt fler adresser, så passa på att skicka din anmälan redan nu.

*Lennart A*

**VI BEHÖVER FLER MEDLEMMAR  
HJÄLP OSS FINNA DESSA**

## Sen sommarkrönika

av Sture Claesson, Morviksharet

Sommaren började med jubileum! I maj visserligen, men det är bäst att hoppa på tåget innan det fått upp alltför hög hastighet. 50 år har gått sedan mina klasskamrater på Söderhamns högre allmänna läroverk och jag skingrades för vinden och lämnade Söderhamn, för kortare eller längre tid, eller för gott. Nu kom dom tillbaka, från Hong-Kong, Italien, Holland och från olika delar av vårt avlånga land. Knappt en handfull blev kvar i söderhamnstrakten då. Jubileet blev ett lyckat återseende! Av skolan, middag på Statt (precis som då) och inte minst ett uppskattat besök på Fiskerimuseet med guidning av undertecknad, Barbro Olsson och Johnny Andersson. Nästa dag avslutade vi med M/S Moa. Vi blev dom första för säsongen att skriva i den nya gästboken och tacka för en härlig tur ut genom Söderhamnsfjärden, via Segelvik till Skathamnen där vi ankrade upp och avnjöt en superb laxsoppa, bröd, dryck kaffe och kaka. Det blev en oslagbar början på sommaren 2010.

Och den fortsatte med turer i egna båten. En sväng förbi skarvkolonien på Gråhäll utanför Skatrevet imponerade på vårt främmande från mörka Småland liksom mysiga Svartsundsranan och utsikten från Skatberget inklusive elvakaffet. Det fläktade be-



*Skarvkolonin på Gråhäll*

hagligt, så pass att myggen gav upp. Där på andra sidan fjärden, åt norr, ligger det historiskt kända Korshamn, strax innan man rundar udden och svänger in till Stålnäs gamla fiskeläge. Någon vecka tidigare nödgades vi söka nödhamn där, eller rättare, blev inbogserade av vaksamma och hjälpsamma stålnäsbor som upptäckte vårt prekära läge när vi fått motorstopp och ankaret räddade oss från den steniga stranden. Nåja, man kan ju inte begära att motorer skall gå utan tillräckligt med bränsle. Det förstod jag så småningom. Vi kom norrifrån den kvällen och i den ostliga vinden gjorde rullningarna och bristen på diesel (och brist på erfarenhet av dieselmotorer) att det kom luft i ledningarna. Då var det stopp. Återvändande till Stålnäs efter en natts grunnande, fyllde tanken och pumpade undan luften och sedan var allt som förr.

Sommaren var ännu inte så långt gången när den fortsatte med kyrkhelg och arkeologisk vandring på Storjungfrun, tack vare Söderhamns kust- och skärgårdsförening. Arkeolog Elise Hovanta berättade om vad hon funnit på denna ö, så rik på historia och säregen natur. Vi fick gå upp i fyren efter att vi försäkrat oss genom att skriva på ett papper. Det behövdes inte för 50 år sedan, eller för 36 år sedan, de två gånger jag

tidigare dokumenterat utsikten från denna höjd, 27,5 meter över havets yta. Svårt att se några större förändringar i sökaren. Kommunens uthyrningsstugor smälter föredömligt in i miljön. Men det är klart att Emil Vaarman saknas. Han tar inte längre emot i sin stuga.



*En av uthyrningsstugorna på Jungfrun och taxibåten där ute.*

På vår holme startade måsar-na sommaren som vanligt, bakom stugans skorsten, ett annat par på en annan sten och ett tredje på ännu en sten. En sångare (tror jag) ruvade fyra ägg på hyllan under altantaket och en koltrast hade lika många ägg vid körsbärsträdet. Tärnan chansade med två ägg på stranden, men dom försvann snart. Slakten kom med sin katt. Då gav koltrasten upp, och sångaren hade på tok för litet säkerhetsavstånd, men till kissens försvar får vi ändå räkna decimerandet av ett ansenligt antal sorkar. Detta gäller dock inte mina försök att decimera antalet minkar. Inte en enda gick i fällan. Och inga måsungar klarade de veckor som behövs för att de skall växa till och vingarna skall få bärkraft, i år heller. De försökte en andra gång, men det verkade halvhjärtat – de gav upp.

Man hoppades att skottet som hördes någonstans ifrån var dödsstöten för någon av dessa marodörer, men icke. Det var bara startskottet för Söderhamns Segelsällskaps entusiaster. I dag skulle det seglas ”Storjungfrun runt”, men tjockan till havs tvingade banläggarna att tänka om, det fick bli svängen in till Stugsund i stället, runda ”Grundvikskallen”, som min klasskamrat Kjell-Ove så fyndigt döpte den lilla gröna fyren utanför Grundvik till. Vilken prakt att få se alla dessa färg-granna segel inne i fjärden i stället för att de försvann ut till havs. Ett gratisskådespel, som blev tillgängligt för så många fler tack vare dimman och som dessutom varade länge tack vare den svaga vinden.



Så kan ännu en sommar läggas till handlingarna. I minnet bevarad. Om minnet bleknar kan man ju alltid plocka fram det digitala, om man nu inte glömt bort hur man skall göra då.

*”Storjungfrun runt” blev inomskärs.*

# Fyrvisning på Storjungfrun

21-22 augusti anordnas den Internationella Fyrvisningsdagen med visning av ca 70 fyrplatser runt om i Sverige. Visning av Storjungfruns fyr ingår i detta projekt men sker på ett annat datum, i år skedde det den 11 juli detta p.g.a. att Storjungfrun är vädermässigt säkrare besöka i juli, dessutom skedde samma dag en kulturhistorisk vandring med guide på ön samt gudstjänst i kapellet. Allt detta gjorde att det var många besökare på ön.

I fyren hade vi ca 130 besök, besöksboken visade att även många långväga besökare gästade ön. Lars Lindstedt, fyrmästare och sommarboende på Storjungfrun guidade i fyren.

Läs om fyrar på Svenska Fyrsällskapets hemsida [www.fyr.org](http://www.fyr.org)

Framtiden för Storjungfruns fyr är oviss, läs om Kulturfastighetsutredningen på Statens Fastighetsverks hemsida [www.sfv.se](http://www.sfv.se) sök er fram till Kulturfastighetsutredningen. I del 1 som omfattar 100 sidor (6+94) kan du på sid 43-56 läsa vilka fyrar man behandlar och på sid 94-95 kan du läsa SjöV uppskattning av sina kostnader för dessa fyrar.

*Hans Fryklund text  
foto:Hans Fryklund o  
Sture Claesson*

Kopierat från anslag som sitter i entrén till fyren

S



Lars Lindstedt, 4:e man från höger informerade om fyrens och öns historia



## Utdrag ur instruktion för personalen vid fyrar med ständig bevakning

Tillstånd till besök i fyr och mistsignalhus må lämnas allenast av fyrmästaren och i hans frånvaro av den som för tillfället handhaver fyrmästarens bestyr. Sådant besök får endast äga rum i närvaro av någon bland personalen å fyrplatsen och av högst fyra besökare på en gång under tid, då fyring eller mistsignalering icke pågår och personalen genom visningen icke hindras. Besökande, som i särskild anteckningsbok skall teckna namn och hemort ävensom datum för besöket, må av personalen å platsen förevisas fyren och mistsignalhuset, därvid skall noggrant iakttagas, att käpp, paraply eller vått överplagg icke får medföras upp i fyrtornet eller in i maskinrummet, att golv och trappor icke får nedsmutsas genom de besökandes fotbeklädnad, att tobaksrökning icke får förekomma, att åverkan icke får ske på tak, väggar eller annorstädes samt att apparater och maskiner icke får vidröras.



# Samsö den klimatneutrala ön

Vår Riksorganisation Skärgårdarnas Riksförbund är också medlem i den europeiska samarbetsorganisation för småöar ESIN. I sept hölls årsmötet på den danska ön Seirö och dessutom ordnades ett studiebesök på grannön Samsö.

Jag har under nästan 2 år varit engagerad som förstudieutredare för ett projekt med namnet Green Islands. Därför fick nöjet att följa med på denna resa till danmark när jag skulle redovisa hur långt vi kommit med projektet. Samsö har varit en modell för Green Islandsprojektet, när det gäller energiavsnittet i projektet.

Danmarks Energi och miljömyndigheten utlyste ett energiexperiment 1997. Där det gällde att bli fossilbränslefritt på 10 år Förutsättningarna var att man bara fick använda sig av känd teknik och inte kunna påräkna något särskilt statligt stöd..

Samsö och ytterligare några öar anmälde sitt intresse, men de enda som lyckades var Samsö. På 10 år lyckades man vända import av el från fastlandet, till att 2007 exportera el .

Sören Hermansson som är projektledare för Samsö Energi, har 6-8 medhjälpare, och just nu är man inne i etapp 2. Nu gäller det att utvinna energi från sopor och avfall, samt satsa på elbilar. Dessa kan laddas på natten och klarar 8 mils åkande .

Sören berättar också att det var trögt i början, men efter att ha bytt taktik så lyckades man till slut. Han och en Energikonsult åkte runt på alla möten , bjöd på kaffe och öl. Till slut hade man omvänt de som kunde ha bäst utkomst av idéerna, storbönder, skogsägare, och hantverkare, och sedan följde resten av befolkningen med.

Andelsägande är en viktig del i projektet. Idag är det 500 öbor som äger andelar i vindmöllorna och fjärrvärmeverken.

Utan det folkliga stödet hade vi aldrig lyckats, avslutar Sören Hermansson sin föreläsning. *Lennart Andersson (text och foto)*

L

Lennart A



*Från Energiakademihuset leds Samsös utveckling. Här tas studiebesök från hela världen emot. Huset har solceller, solfångare och är byggd efter principer från Vikingatiden.*



**Fakta om Samsö:**  
**4300 invånare** och  
 mångdubbelt mer under  
 sommaren.  
 De landbaserade  
 vindmöllorna  
 producerar all el för  
 öns hushåll.  
 De havsbaserade  
 vindmöllorna  
 exporterar el och  
 sänder vart år "ren el"  
 till fastlandet mer än  
 vad ön förbrukar i  
 transporter och de 3



Sören Hermansen  
 öns miljöhjärte  
 överlägger med  
 Bengt Almkvist,  
 SRF:s förbundssek-  
 reterare



Totalt finns det idag 21 vindmøller i öns ägo som producerar totalt 105400 MWh pr år

# EFTERLYSNING

Söderhamns Kust & Skärgårdsförening arrangerar ett antal sammankomster varje år såsom:

- Årsmöte
- Torsdagsöppet på Fiskarmuséet under sommaren
- Någon sommaraktivitet (2010 Fyrvisning och Kulturvandring på Storingfrun).
- Öppet på Fiskaremuséet på Kulturarvsdagen (12 september 2010)
- Hösträff
- Adventskaffe

Vid vissa aktiviteter har vi svårt med bemanning, vi söker medlemmar som kan hjälpa till, det rör sig oftast bara om någon eller några timmar.

## **Exempel på aktiviteter:**

- Vid t.ex fyrvisning, släppa in besökare i fyren
- Vid adventskaffe, koka, kaffe, eller finnas till i våra utställningsrum
- Vid torsdagsöppet på sommaren låsa upp och vara på plats under öppetiden.

Dessutom finns alltid lite småfix att utföra på måndagskvällarna, dessa börjar 11 oktober då vi skall sätta i innanfönster. Vid våra måndagskvällar blir det alltid kaffe samt mycket struntprat om skärgård och annat viktigt.

**Välkommen hjälpa till.**

# LÄNSMAN som kom ”borst”

Länsmän Söderman i Delsbo hade på 1880 – talet ett svårt hembränningsmål. Det skulle inte avgöras i tingsstället i Delsbo utan i Hudiksvall, eftersom en av de inblandade satt anhållen på kronohäktet i Hudiksvall. Han hade förutom hembränning olaga hot på sitt samvete, eftersom han hade hotat länsmannen vid ett tillfälle. Söderman hade en till omfånget stor ”stämningsman” till hjälp. Mannen kallades Påsen. Påsen hade hästar och brukade skjutsa länsmannen på hans tjänsteresor, eftersom Påsen var förtroendeman.

Tidigt på morgonen åkte länsmannen och Påsen till Hudiksvall. Brottmålet drog ut på tiden och det blev kväll innan den tre

mil långa hemfärden vidtog. Skjutsbonden

Påsen tog upp hela framsätet, varför länsmannen fick sitta i baksätet i åktrillan.

Under hemfärden drack de två resenärerna flitigt ur en medhavd

konjaksflaska, fyllan kom och de två somnade.

Hästarna vid den tiden var vana att hitta hem

även om den som körde satt och sov. Vid midnatt kom ekipaget in på Påsens gård i Ede.

Påsen väcktes av sin hustru som upptäckte att länsmannen inte var med.

Påsen tittade mot baksätet och muttrade. Länsman har bestämt kommit ”borst”. Sedan blev det ett ordstäv.

Vad kan då ha hänt med länsmannen? Vägen vid Djupdal i Forsa var dålig på den tiden, så länsmannen hade i fyllan och tröttheten fallit av trillan, utan att skjutskarlen märkt något. Påsens drängar fick ta häst och fara tillbaka för att leta reda på länsmannen, som efter många timmars letande, hittades fortfarande djupt sovande i ett dike där han trillat av hästskjutsen. Länsman Södermans senare öden tillhör inte den här historien.



Text Johnny S Andersson

# Galleri Gäddan sommaren 2010

**När uthuset blev klart för 3 år sedan, började vi med konstutställningarna i Gäddan.**

Galleri Gäddan har sedan dess varit ett begrepp under somrarna. Årets utställare var fler än tidigare i år. Vi inbjöd alla som vi lyckades få adresser till, och 8 hörsammade vår inbjudan.

Utställningarna pågick 4 torsdagar i juli mellan kl 1400-1900. Totalt besöktes utställningarna av 110 personer. Något mindre än första året men ändå en mycket bra siffra.

En av konstnärerna var mycket nöjd med besöksantalet trots att det kanske var mindre än beräknat. Det var helt nya besökare än vad vi är vana vid, påpekade hon.

Ett problem med konstutställningarna är att det är bara en dag för varje grupp. Mycket jobb för 5-timmars utställning.

Vi har länge diskuterat hur vi skall kunna utöka öppethållandet på Gäddan, men ännu inte kommit på någon lösning.

Vid senaste styrelsemötet diskuterades att under nästa sommar hålla en veckas öppethållande under O-ringen-veckan. Hur vi skall få personal för att klara av öppethållandet skall utredas under hösten.

Tyvärr har vi inte varit särskilt bra på att dokumentera utställningarna, varför vi saknar mycket bilder från utställningarna. Det måste vi bli bättre på till nästa säsong.

Lennart A



*Sommarens konstnärsgång som ställde ut på Galleri Gäddan. Pär Ljusberg saknas på bilden*



*Britt Ruuska med några av sina alster*

# Arkeologisk vandring på Storjungfrun

Efter Elise Hovantas föredrag i våras på Biblioteket, framkom det önskemål om en guidad vandring på Storjungfrun. Efter lite diskussioner med Kyrkan, och Fyrsällskapet enades vi om den 11 juli som ett lämpligt datum.

Glädjande nog blev valet av dag en fullträff. Bättre väder kan man knappast tänka sig. Myggen i trollskogen var stundtals besvärande men klart överkomlig.

Elise berättade inspirerande om de fynd de gjorde vid undersökningen hösten 2009. En inventering som genomfördes på 8 dagar.

Under vandringen tvärs över ön till Toppartall och åter till Storjungfruns fyr fick vi information om kapellets historia, Siktallar, gamla hamnar, kolbottnar och kollager och mycket, mycket mer.

Fyren drevs i tidigt skede av kol och kollagret



*Elise Hovanta visar på märkliga fynd, som kan vara en lekplats för öns ungdomar*



finns fortfarande i anslutning till fyren.

Väl framme vid Toppartall blev det spontana dopp i böljan de blå av några, medans andra med nöje tog fram kaffethermos och mackor.

På återvägen mot hamnen fick vi se och höra om en plats för fruktbarhetsriter,

samt se en minnsten som troligen härrör från en förlisning av en slup från Gudmundrå 1851, då en 17 årig kock omkom.

22 personer deltog i vandringen och de flesta var söderhamnsbor, men sommar och båtgäster från övriga landet var också med.

Elise Hovantas rapport **Helgön Stora Jungfrun** kan beställas från hennes hemsida. (<http://www.stigfinnaren.nu>)

Lars Lindstedt har också exemplar ute på Storjungfrun.

Dagen avslutades med ett besök i fyren i kappellet och sommargudstjänsten där.

*Lennart Andersson Text och foto*

## SRF:s augustimöte 2010

SRF:s styrelsemöten är 4 till antalet och förläggs på olika platser i vårt land. Medlemsföreningarna turas om att arrangera mötena. För Kust & Skärgårdsföreningen var det 3:e gången man tog emot de 15 medlemsföreningarna här i Söderhamn. Förra gången var det 2006.

20 st anlände under fredagkvällen och inkvarterades på Stålnäs, där man togs emot med sen middag och information om lördagförmiddagens program.

Flera Stålnäsbor ställde upp med bäddar i sina stugor och sjöbodnar. Vädret var typiskt augustiväder, ganska varmt men fuktigt.

Efter frukost blev det en minivariant av Lennart Anderssons seminarium "KlimatSmart i stugan". Man beskådade och diskuterade kompostalternativ, toalettlösningar, gråvattenrening och energilösningar i form av vind och solenergi.



*Lennart A .rekommenderar att man väljer strö noga. På bilden under kommunicerar Kjell från Göteborg med öns anhjarnar.*



Efter kaffe var det dags att förflytta sig till stan och en tur med Moa och information om Söderhamns satsningar på skärgården och den planerade vindkraftsparken vid Storjungfrun.

Söderhamns kommun bjöd på turen och inkluderande lunch.

Nya förflyttningar blev det efter

båtturen. Denna gång till Långvindsbruk. Kungsgården stod för arrangemanget och ordnade först inkvartering i pensionat, stugor och i Herrgården.

Jörgen Bengtsson från Kungsgården hade sedan ordnat ett fint program, med guidning om Långvinds historia.

Galamiddag följde därefter i den vackra matsalen i Herrgården. Elina Mylnik berättade efter middagen om upprustningen av Herrgården och guidade runt i de pampiga salarna. Efter en kvällsmacka påbörjades agustimötet med en information om Nordiska Ministerrådets Skärgårdsprojekt, av Carl-Bertil Tauler från sekretariatet i Åbo. Lennart Andersson fortsatte med information om ett biogasprojekt i Färila, som nyligen startats.

Efter en god natts sömn för de flesta, tog sedan själva augustimötet igång. Mötet avslutades med lunch och hemfärd under eftermiddagen. En helg med många intryck tyckte en av deltagarna. Vi välkomnar SRF:s styrelse åter om



Birgitta Tapper  
Henrik Olsson  
Söderhamns kommun Bengt Almqvist SRF



En avslutande diskussion innan hemfärden från Långvinds bruk

några år.

Text Lennart A foto Eva Widlund

# Höstmöte Torsdagen den 11 nov

## Kl 1900 Plats: CFL Hörsalen

Vi visar filmen om Emel Vaarman, som producerats av Finsk, Estnisk och Svensk TV. Ta tillfället i akt och få en bild av en legendar från Söderhamns Skärgård.



Filmen visas i samarbete med SMS och SÖSS.  
foto: Gunnar Evershalk

Gratis entré.

Söderhamns Kust & Skärgårdsförening



# Välkommen till Gäddan



## 1:a advent



**Söndagen den 28 november mellan kl 1400-1700 är Gäddan öppen för sedvanligt 1:a adventskaffe.**



**Våra utställningslokaler är öppna och i Galleriet visas en bildutställning om Fiskets historia i Söderhamn. Julkort, kaffe med dopp mm**

# Välkomna

**Söderhamns**

**Kust & Skärgårdsförening**



# Månadens DIBIS-bild.

På [www.DIBIS.se](http://www.DIBIS.se) på nätet finns en databas med mer än 50 000 söderhamnsbilder. Du kan hjälpa till att identifiera bilder genom att skriva in om du känner igen en bild eller delar av en bild.

Denna bild heter XBS 171A

*Bilden föreställer Söderhamns Segelsällskap på segling till Axmar 1905, med bogserbåten BERGVIK, som följevåt. Här intar man nu kaffe med tillbehör på bogserbåtens akterdäck. Pojken i vita tröjan närmast heter Göran Granström hans pappa heter Evald och är mannen med klockkedja på magen (nr 5 fr.h.). Flaskan som ligger i spannen på bordet kan man på originalkortet, med stark lupp, läsa ordet 'Grönsteds'.*

Bildägare: Lars  
Brolin.



1. **Man rodde runt ön och lämnade sedan två kalvskinn till landsfogden.**

**Hur kunde man förr i tiden bli ägare till en ö?**

2. **Man tog en sten från varje väderstreck på ön och lämnade dessa samt tv fjärdingar saltströmning till landsfogden.**
3. **Man ringbarkade en björk eller al i varje väderstreck på ön och lämnade sedan nävret tillsammans med två korgar lingon till landsfogden.**

**Svaret hittar du på vår hemsida  
[www.skargardsforeningen.se](http://www.skargardsforeningen.se)**

**Saxat ur tidningen Vi Skärgårdsbor Nr 2 10**

## Kulturarvsdagen den 12 Sept.

Under våren inbjöd Söderhamns kommun alla kulturföreningar till en träff för att diskutera kulturfrågor. Många föreningar hade hörsammat inbjudan. I det grupparbete som genomfördes var det ordet "samverkan" som alla grupper prenumerant på.

Vid rapporten från mötet till styrelsen i Kust & Skärgårdsföreningen tyckte många att dessa möten oftast blir mycket diskussioner men sällan något genomfört. Styrelsen beslutade därför att vi skulle inbjuda övriga museer i kommunen till ett samrådsmöte, där vi avsåg att diskutera en gemensam museidag.

Vid det första mötet poängterade Rolf Eriksson från Sandarne Kult att det nyss kommit en inbjudan till att delta i Kulturarvsdagen den 12 sept.

Under våren sommaren har sedan flera möten anordnats, och vi blev fler och fler..

Ansökan till kommunen och Sparbanksstiftelsen om bidrag till marknadsföring blev hörsammad.

Dagen genomfördes och c:a 350 personer besökte museerna. Genomsnittssiffran blev ungefär 45 på varje museum. Den 26 okt träffas representanter för alla museer i Bergvik för en utvärdering och redovisning. Det finns stora förhoppningar att Kulturarvsdagen kommer att



upprepas nästa år.

De som var med: **Fiskaremuséet Gäddan, Klaverens Hus, Söderhamns museum, Bergviks Industrimuseum, Wallviks bruksmuseum, Ljusne Bruksmuseum och Sandarne Kult.**

**Mer om museerna kan du läsa på den gemensamma hemsidan [www.museileden-soderhamn.se](http://www.museileden-soderhamn.se)**

# FÖRENINGSBREV

# B

Porto

Adressetikett

Avsändare

Söderhamns Kust & Skärgårdsförening  
c/o Barbro Olsson Gästrikevägen 9  
826 39 SÖDERHAMN

**Kust & Skärgårdsföreningens** målsättning är att värna om kustens miljö och dess kulturarv. Detta gör vi bland annat genom att träffas måndagskvällar eller ibland på dagtid, i vår klubblokal Gäddan. Titta på vår hemsida under Aktuellt. Där finns våra träffar inlagda. Vi jobbar ibland praktiskt, ibland diskuterar vi händelser och historier. Skriver och katalogiserar, samt inte minst viktigt, tar en kopp kaffe och macka. Vi välkomnar alla som är intresserad av Skärgården och dess miljö.

---

**"Rökare är också människor fast inte lika länge" - Okänd**

**Söderhamns Kust & Skärgårdsförening**



Bg 5705-0700

Medlemsavgiften är 150:-