

Bränningen

Medlemsblad för Söderhamns Kust & Skärgårdsförening
- Årgång 28 -



Nr 2 2015



Innehåll:

Sid 2	<i>Ordförandeord</i>	Sid 7	<i>Axel Lindbergs bilder</i>
Sid 3	<i>Årsmötet</i>	Sid 8	<i>Per Johan Bergelin</i>
Sid 4	<i>Fyrhistoria på Biblioteket</i>	Sid 9	<i>Hemslöjden (annons)</i>
Sid 5	<i>Stad kontra Glesbygd</i>	Sid 10	<i>Välkommen till Gäddan</i>
Sid 6	<i>Arbetsdag på Gäddan och Stålnäs</i>	Sid 11	<i>Diverse</i>
		Sid 12	<i>Österdagarna 14-15-16 juli</i>



Ordföranden har ordet...

Vår medlemstidning *Bränningen* kommer ut med 3 nr pr. år, vilket gör att nyheterna är lite gamla när ni läser detta. Kom att tänka på, när vi höll på att reparera stugan ute på Stålnäs, så var väggarna klistrade med dagstidningar från slutet av 1800-talet. Där minns jag speciellt en notis om att det hade inträffat en jordbävning i Kina för 3 månader sedan, och man befarade att c:a 3000 människor omkommit. Men egentligen är vi inte ett dugg bättre. För 3 månader sedan hade vi vårt Årsmöte med en trogen skara medlemmar i SMS-lokalen.

Några större nyheter inträffade inte, som vanligt blev det *omval, omval och omval*. Det innebär i stort att medelåldern på styrelsemedlemmarna steg även detta år med ett år. Partier byter ledare, vilket blivit populärt på sista tiden, och framförallt har det blivit kvinnor som valts till ledare. Är det inte dags hos oss att ända på trenden omval, till nyval och med en kvinna på posten.

Snälla läsare ta er en rejäl funderare och kom med ett eller varför inte med flera förslag på förnyelse.

Våra stadgar är ändamålsenliga och vi gör försök att efterleva dem, vi påpekar för kommunen när vi tycker att saker och ting bör åtgärdas, samarbetar med andra organisationer, värnar om kulturarvet genom Fiskaremuseet o.s.v. Men med nya synsätt och nya impulser kan vi säkert göra mera.

När det gäller *Bränningen* hoppas vi också på mer berättelser från skärgårdens olika hörn. Tips av olika slag. I vårt tidevarv med "smartphoner" och "tablets" går det fort att leverera texter och bilder.

1975 kom jag och min familj upp till en stuga vid foten av ett fjäll. Där stod namn och adress och en pil med avstånd till en plats Schweiz. Vi tog en bild på oss och skickade dit med snigelpost. För några veckor sedan dök det upp ett meddelande på facebook, där en person undrade om det var vi på kortet. Nu har vi kontakt med en familj i Schweiz på Facebook. En bild betyder så mycket!

Nu väntar vi med spänning på nya trender och många bidrag från Skärgården.

Ha en bra sommar!

Lennart Andersson,
Ordf



PS. Vi planerar en utställning med vålar.

Har du någon sådan så vill vi gärna låna den till vår utställning. Kontakta Barbro Olsson för mer info.



En *våla*, som den på bilden, användes förr för utmärkning av fiskredskap. Ofta var de märkta med ägarens initialer eller bomärke.



OMSLAGSBILD.

Måsen här har tagit vakten
Kontrollerar hela trakten.
Måsen skrävar, "slår en drill"
Det hör sommar'n till.

(sc)

FOTO: Hans Fryklund

P.S. Har du en bild som du tycker skulle passa på omslaget så hör av dig! Red.

ÅRSMÖTET



35 deltagare, syns här mer eller mindre, plus vår ordförande Lennart Andersson, som hälsar välkommen.

FOTO: Hans F.

Vid senaste årsmötet gästade Bengt o Britta Helin oss och berättade om den jorden runtsegling de gjorde 1995-1996. Vi fick följa hela färden med hjälp av foton och kartbild, en mycket intressant reseskildring.
- Två Söderhamnare som åter gjort något utöver det vanliga!



T.v. "KOF", som tog Bengt o. Birgitta över de sju haven.

T.h. en söderhavsö får stifta bekant-skap med klubb-vimpeln, SÖSS.



För övrigt förlöpte årsmötet utan större komplikationer. Alla "Berättelser" godkändes och lades till handlingarna. I styrelsen, som beviljades ansvarsfrihet för det gångna året, blev det idel omval. Nio styrelsemedlemmar och tre ersättare under ledning av vår eminente ordförande Lennart Andersson får fortsätta jobba med vår kära Kust & Skärgårdsförening.

Ur årsmötesprotokollet:

Anmärkningsvärt är §13 gällande VAL AV LEDAMÖTER I VALBERDENING PÅ 1 ÅR. Inga förslag fanns, styrelsen hanterar frågan.

Mer positivt är §14 gällande VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015, ambitiösa förslag som godkändes.

(Läs mer om detta i "ordförandeordet" på sid 2. Något att begrundat!)

Beträffande arbetet med *Bränningen* och dess kommitté (§12) så finns det utrymme för fler medarbetare. Kom gärna med uppslag, text och synpunkter på innehållet. Det kan vara gamla eller nya aktuella händelser, eller kanske någon lättare underhållning i stil med **den senaste rebusen**.

Här är lösningen till den: **"GÄDDAN, ETT LEVANDE MUSEUM"**.

Vid dragningen bland alla duktiga lösare, drog Björn Lindqvist det längsta strået. GRATTIS Björn!

Fyrhistoria på biblioteket

”Från Medelhavet till Storjungfrun”



Esbjörn Hillberg

Måndagen den 18 maj kunde Astrid Forslund, Skärgårdsföreningen, hälsa välkommen till ett nästan fullsatt Söderhamns stadsbibliotek. Då handlade det om hur fyrar har tjänat sjöfarten genom århundradena. Söderhamnssoonen Esbjörn Hillberg, nu bosatt på Donsö, som 1996 bildade Svenska Fyrsällskapet och sedan dess har varit dess ordförande berättade intressant och spirituellt.

Esbjörn Hillberg började med fyren Pharos i Egypten från år 280 f.kr. ett av världens sju underverk (på en tidigare skala) och som anses ha varit världens första fyr. Sedan tog han oss med på en resa genom tiderna, utefter Europas kuster och landade till slut i våra farvatten.

Det handlade också om hur tekniken förändrats för att få fram ljus som kan leda sjöfarten i mörker och främmande farvatten. Det har funnits enkla vippfyror, där man eldade i en korg som hissades upp på en stång. Lite bättre var öppna koleldade fyrornas. Sen gick utvecklingen vidare med oljelampor och gasljus, som senare förstärktes av speglar och glaslinser. I AGA-ljuset som uppfanns 1906 användes Daléns nyuppfunna klippapparat. Att fyrar skulle vara praktfulla byggnadsverk, var heller inte oväsentligt, fick vi lära oss.



Vippfyr, Kovik, Gotland

Bilden ovan och texten nedan är hämtad ur Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok.

Esbjörn Hillberg berättade också att sällskapet har över 3500 medlemmar över hela världen och många lokala fyrföreningar, dock ingen här i våra trakter.

På hemsidan www.fyr.org kan man läsa:

-Målsättningen är bland annat att främja och utveckla intresset för och kunskapen om fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken.


-verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken.

-verka för att återtända släckta fyrar. Fyrsällskapet driver sedan 1999 ett återtändningsprogram för att säkra fyrarnas fortlevnad.

Man får också tips om hur man gör om man vill besöka fyrar och i FYRHANDBOKEN får man veta allt om våra svenska fyrar.

Här är t.ex. fakta om Störjungfruns fyr hämtad från Fyrhandboken.

/StureC

	
Position: N 61 10, O 17 20.	
<i>Tidigaste fyr år:</i>	1838
<i>Nuvarande fyr år:</i>	1838
<i>Automatiserad år:</i>	1964
<i>Avbemannad år:</i>	1964
<i>Tornets höjd:</i>	21,3 m
<i>Lyshöjd över havet:</i>	27,5 m
<i>Lysvidd:</i>	14 nm
<i>Original optik:</i>	(Täckt stenkolseld)
<i>Nuvarande optik:</i>	2:a ordn. (1400 mm) dioptriskt trumlins med 6+6 inslipade ringar, 5 fack å 60° + öppen 60°, alla linsfack med katadioptrisk krans (5 ringar), Henry Lepaute 1853
<i>Fyrapparat:</i>	2x20W 10,3V lampa, klipp, fotocell
<i>Övrig utrustning:</i>	Solpanel, batterier
<i>Byggnadsmaterial:</i>	Sten
<i>Tornets färg & form:</i>	Vitt runt torn med svart bälte upptill under lanterninen
<i>Fyrplatsbostäder:</i>	Alla bostäder sålda.
<i>Ägare:</i>	SjöV äger fyren
<i>Kontaktperson:</i>	Bottenhavets Sjötrafikområde, Bönans lotsstation, Gävle, 026-647152
<i>Skydd enligt lag:</i>	Statligt byggnadsminne 1935, fyren och förslag ökat skydd 3 hus.



Intresserade åhörare på Söderhamns stadsbibliotek när det förelästes om fyrar.

FOTO: Hans Fryklund

Varför blev man Skärgårds- eller glesbygdsbo?

Jag har bott mestadels utanför stadsplanerat område, mesta tiden av mitt liv i en mindre tätort. Några år i min ungdom i en mindre stad (Härnösand) men de senaste 10 åren i det som kallas *ren landsbygd*.

Vad är då *ren landsbygd*? Jo en tätort är ett område med minst 200 invånare, max 200 m mellan husen och som har mest 50 % fritidshus. Om man bor i *ren landsbygd* måste man lösa VA-frågan själv, för det mesta, fiberutbyggnaden kommer aldrig om man inte själv tar initiativet till att fixa det. Dessutom kostar det i regel mycket, mycket mera, än om man bor i tätort.



Varför skall den här fiberbunten kosta 20 000: - pr fastighet i ren glesbygd, men bara 7500: - i tätort?

För att ta ett exempel. Jag bor i Flåta, efter Humlegårdstrandsvägen, vi är 12 fastigheter utspridda på 3,5 km, det blir i snitt 291 m mellan husen, ett fritidshus finns och totalt 30 invånare. I Forsbacka en tätort i Söderhamn ligger 300 m från våra fastigheter. De kan t.ex. 2019 enl. kommunens fiberplan koppla upp sig till en kostnad av 7 500: -. Vi som bor 300 m därifrån finns inte med i några planer och om inte vi själva tar tag i problemet, blir det inget bredband. Vi hamnar bland de 10 % som inte får någon fiberanslutning, om Sveriges riksdags mål att 2020 skall 90 % ha fiberanslutning.

Om vi skall lösa detta själva får vi ett bidrag på 60 % av kostnaderna, men det blir idag enl. vår kalkyl en kostnad på c:a 20 000: - pr. fastighet.

Bidraget har till syfte att balansera kostnaderna mellan *ren glesbygd* och tätort, men det gör det inte på långa vägar.

Nu finns det de som har det värre. I Stockholms skärgård får de nu bara 50 % av kostnaderna.

Men varför skall det vara sådan stor skillnad? Samma problem uppstår när det gäller avloppsfrågorna. Nu är detta problem inte så stort i vårt område, men på ett par öar kommer det skrämmande rapporter. På Tynningö utanför Vaxholm bor c:a 400 fast boende, varav 60 % har undermåliga avloppslösningar. De skall enl. kommunen se till att åtgärda problemen snarast. Det blir en kostnad på 150-200 000:- pr. fastighet. Kommunalt VA är inte inplanerat förrän 2025, och då krävs det att alla ansluter sig, och då för en kostnad av c:a 325 000:- pr. fastighet. På Kosteröarna är det i stort sätt samma problem. Kommunen (Strömstad) planerar att förse Kosteröarna med kommunalt VA till en kostnad av 375 000:- pr. fastighet. Många fasta ö-bor har inga möjligheter att klara den kostnaden. Orsaken är att de 300 invånarna blir 5 -6000 pr. dag under sommarhalvåret och då räcker inte vattentillgången.



Det är viktigt att rädda Östersjön genom hårda bestämmelser om rening av avloppsvatten. Strömningen är fortfarande inte "ätbar" norr om Stockholms skärgård. Men kostnaderna behöver utjämnas mellan skärgårds och tätortsbor.

Utjämnna kostnaderna snarast, och se till att turismen får vara med och finansiera investeringarna i turistområdena. Då kanske vi kan få en Levande landsbygd även i vårt land.

Varför bor vi i Skärgård och på ren landsbygd? Om det kanske ni som gör det komma med bra inlägg, kanske redan i nästa nummer! Välkommen!

/Lennart Andersson

I riksdagen tävlar partierna om satsningarna på glesbygden, så att service och skola skall få vara kvar. Men blir det sådana kostnader för att bo i ren glesbygd, har inge råd att bo kvar.



Rent badvatten vill vi alla ha, men då måste ö och glesbygdsbor få stöd av kommunerna.

Arbetsdag på Fiskarmuséet.

Måndag den 8 juni var det arbetsdag på Gäddan. Ett beslut om att återställa en del av trädgården började med att plantera bärbuskar, som donerats av Åsbacka Trädgård, COOP Forum och Gunilla Häggbom. **TACK!**

En del annat trädgårdsarbete utrettades också.

Vill Du hjälpa till med någon syssla på Fiskarmuséet? Det finns alltid något att göra. Kontakta någon i styrelsen för mer info. Vi behöver Din hjälp!

Hans F. dokumenterade med sin kamera.



Lennart o. Johnny gräver gropar.



Johnny o. Astrid planterar bärbuskar.



Göran Forslund ansar gräsmattan. Inget medlidande med de gula blomstren.

Stålnäs Vandringsleder



Ny informationstavla. Spångar och bro har anlagts efter ny sträckning till Palmängstorpet, (nr 6 på kartan).

Under senare år har det varit en hel del skogsavverkningar på Stålnäset. En del vandringsleder har måst läggas om. I dagarna har de nya sträckningarna blivit klara. Det återstår fortfarande mycket att göra men nu går

det att hitta. En ny Ledscentral har gjorts och finns några 100 m från Storsand efter Sikvägen.

Totalt finns det uppemot 15 km uppmärkta stigar. Terrängen är dock mestadels stenig. **Välkommen att testa!**

- Om Palmängetorpet, beläget mellan Storsand vid Norrfjärd och Olsviksfjärden, och dess tillkomst har det berättats tidigare i två artiklar i Bränningen. Om hur det i slutet av 1800-talet byggdes av Per Johan -Petter- Johansson, född 1845, som kom från Finnika i Enånger med sin hustru Maria Sofia -Maj-Sofi- Nissfolk från Nerpes i Finland och sin halvbror Henrik Berglund också från Enånger. Det blev ett hus för två familjer, två rum med varsin järnspis och de byggde ladugård och odlade upp potatisland mm. Petter och Maj-Sofi fick 11 barn. Nu är alla byggnader rivna men på platsen kan man se en del lämningar som minner om denna bosättning, som fanns en gång.

Fler DiBiS-bilder till Skärgårdsföreningen på nätet

Drygt 70 bilder har nu tillkommit efter guldsmed Axel Lindberg som var verksam i Söderhamn. Fadern Carl Lindberg kom hit från Haparanda den 2 augusti 1902 (då Axel var 2 år) och startade firma här. Till Söderhamn åkte hela familjen motorbåt med en eka på släp berättar Lars Brolin, som har fått låna bilderna av sonson Lasse Lindberg i Söderhamn. Nu finns de på www.dibis.se. >Söderhamns kommun >Söderhamn >Söderhamns Kust och Skärgårdsförening



"Pingst", i norra änden av Tuppsundet, där guldsmed Lindbergs höll till på somrarna.



>Axel Lindberg.

Axel Lindberg skaffade sommarställe på den lilla holmen "Pingst" vid Tuppsundet, så en del av bilderna är skärgårdsbilder. Annars bodde Lindbergs bland annat på Östra storgatan 11. När huset eldhärjades runt slutet av 1960-talet förstördes många värdefulla föremål, bilder och filmer. Axel Lindberg fotograferade och hade gjort många filmer.

/StureC

Guldsmed Axel Lindberg t.v. och skräddarmästare Hans Nordgren överlämnar ett silverfat till kung Gustaf VI Adolf på IP i Söderhamn någon gång i mitten av 1950-talet. FOTO: Specialbild.



Dansbanan verkar vara det mest angelägna när Söderhamns Motorsällskap etablerade sig på Orn. Inte heller här vet vi något om personerna på bilden, årtal eller fotograf.



En bild som kan vara från utstakningen av SMS' klubbhus på Orn 1927. Vilka är gubbarna? Årtal? Fotograf?

Har du möjlighet gå in på DiBiS på datorn och kolla om du känner igen eller kan lägga till ytterligare fakta om bilderna, så gör det!

En bild från Axel Lindbergs samling. Guldsmed Carl Lindberg t.h. ser på när någon hyvlar kimmar till laggekål på en bänk där kimen hålls fast med vänsterfoten.

I bakgrunden syns tornet på Söderhamns brandstation på andra sidan ån, så platsen är på öster i Söderhamn. Årtal okänt.



Per Johan Bergelin

en levnadsbeskrivning*) sammanställd av Sture Claesson



I förra numret av Bränningen berättade vi att det var Per Johan Bergelin, som diktat visan om ångaren Bottenhafvets förlisning 1895, på resan från Umeå till Mariehill med timmerlast och åtta personer omkom.

Per Johan Bergelin var en färgstark och företagsam person. Det kan man förstå när man tar del av hans egen levnadsbeskrivning. Här följer en sammanfattning.

P.J. föddes den 25 maj 1872 i Källene, Norrala. Modern hette Karin Jonsson och var ogift. När P.J. var 4½ år gifte sig modern med änkemannen Teodor Rudolf Bergelin i Fridsbacka. De fick en dotter Johanna Katarina. Styvfadern dog när P.J. var 9 år och modern dog tre år senare.

Direkt efter moderns begravning fördes barnen till kommunalhuset och "auktionerades" ut till den som begärde minst för att ta hand om barnen.

Så fick Per Johan börja arbeta som en fullvuxen karl. Han arbetade 1½ år som dräng hos prästen Söderblom i Norrala och fick maten. Började sedan på stuveriet där det var dåligt betalt. Arbetade nio månader på hotell Faxe som springpojke för maten och 5 kr/mån.

Sedan kom han in på fiske och tjänade 15kr i månaden som fiskardräng. Han gick i bagarlära hos Falkman i Söderhamn, hos Wallenberg i Stugsund och två månader hos Hallgren i Sundsvall. Han luffade tillbaka från Sundsvall och jobbade hos en skomakare i Fridsbacka och sedan 3½ år som dräng hos Erik Jonsson i Varberg där han fick ett "provisoriskt" hem.

Efter exercisen (beväring på Marieberg i Stockholm) gifte han sig med Maria Larsson från Ringa. Första julen firade paret i Varberg, Ullströms gård, men efter nyår flyttade de till Buberg där de hyrde ett rum med kakelugn, men det blev ändå ett eget hem. De flyttar sedan till Fridsbacka där Lars Albin föds den 18 mars och P.J. får arbete på Mariehills såg. Köper en stuga i Ingsta för 185 kr, som flyttas till Fridsbacka. (Senare Karl Strids).

P.J. slutar på sågen (förbigången vid befordring) och köper båt och skötar och börjar fiska med Carl Andersson. Maria föder tre barn varav endast Ida (f. 5/11 1901) överlever. Nu köper P.J. fiskarställe på Rönnskär. Där föddes Sire den 31/8 1904. Av skattetekniska skäl sålde de Fridsbacka och byggde hus i Klapparvik och där föddes Carl den 29/3 1907. Eftersom det var ont om torkplatser på Rönnskär flyttade de till Sion 1909 och P.J. skaffade motor och fiskardräng. Men fisket var dåligt och P.J. funderar på att flytta söderut. Sagt och gjort, 1910 beger han sig till Nynäshamn. Lärpengar att börja fiska på nytt ställe. Men de hyrde rum i Alkärret och stod i och fiskade. Köpte tomt på Bedarön och byggde hus där. Sålde i Klapparvik och Sion och blev Nynäsbor och får en flicka "bakefter", den 12/2 1913, som döps till Elsa.

När världskriget kom blev det svårt med mat. De köpte en get i Stockholm för 300 kr, i Trönö fick han fyra st för 200 kr, som han sände till Nynäs. Men så, när de hörde att huset i Fridsbacka var till salu köpte de detta vid midsommartid 1918 och sålde Bedarön för 10 000 kr. De fortsatte dock att fiska i Nynäshamn i fem år men hyrde rum. Under tiden arrenderades Fridsbacka ut på fem år till Anders Jonsson. 1929 flyttade familjen upp till Fridsbacka igen, utom Albin och Carl. Albin blev Nynäshamnsbo och Carl gifte sig i Stockholm.

P.J. reste och arbetade ett år med Cirkus Madigan och blev bekant med Elvira Madigan.

Den 22 januari 1949 medverkade han i radioprogrammet "Dansa med mej" med programledare Hilding Pettersson. Då berättade han bland annat om Nathan Söderblom, kan man läsa i tidningen.

Så byggde P.J. en stuga i Humlegårdstrand, dit han flyttade efter det att Maria dött. Där hade han en hushållerska, Elisiv eller "Sivan", som kom från Tierp. Något år efter att de gift sig dog Per Johan, 1952, nyss fyllda 80 år.

Per Johan var en berättare, hade tankar om livet, evigheten, tro och leverne och han diktade otaliga visor. Förutom visan om "Bottenhafvet" skrev han "Motor-visan" om när motorerna kom och det blev lätt att ta sig till staden och "Humlegårdsstrandvisan" med tolv verser om det fina Humlegårdsstrand, där andra versen lyder:

*Om du skulle våga att ta promenaden
Med hustru och barnen långt utanför staden
Så gå ner åt Humlan för vägen är fin
Och Forsbackabron gör ju vägen så gin.*

*) Uppgifter lämnade av Siv Lund, dotter till Per Johan Bergelins dotter Sire, samt av Lennart Svedberg.



Hemslöjden

Några ord om Föreningen Helsingeslöjd:

Det är en tradition för Föreningen Helsingeslöjd att medverka när Kust- och Skärgårdsföreningen arrangerar Österdagarna.

Om man tittar bakåt på historien så har våra verksamheter släktskap med varandra. Det var ju av största vikt att de som bedrev fiske ute på havet hade starka och hållbara redskap för att utöva sin näring. Här kom hantverket in i bilden, repslagning, nätbindning, träarbeten är några av alla de hantverk som måste utfördes, förutom tillverkning av varma kläder.

Släktskapet med Kust- och Skärgårdsföreningen finns i vår verksamhet. Någon medlem kan utföra repslagning och nätbindning. Vävda band, snoddar och knopar förekommer i vår verksamhet. Att sticka varma ylletrojor som håller kroppsvärmen i dåligt väder, varma strumpor, vantar och mössor var tillbehör som var helt nödvändiga förr i tiden så också i vår tid. En och annan slev eller krympburk kan också snidas till.

Två programblad, vår och höst, med information om verksamheten finns att hämta på Söderqvistska gården.

Vår föreningslokal finns i Söderqvistska gården, Brädgårdsgatan 14 i Söderhamn.

Vi har bl.a. tre vävstolar uppsatta där det finns möjlighet för föreningens medlemmar att delta i vävuppsättning, vävteori och vävning.

Vi arrangerar slöjdcaféer med ett "tema" kring en viss slöjdteknik, temat kan vara historiskt eller av praktisk utformning. Besökarna kan få "prova på" eller ta med egna handarbeten. Slöjdcaféerna är välbesökta, man kan ta del av andras alster eller få inspiration till eget skapande.

Vi har före jul ett slöjdcafé med tillverkning av traditionellt julpynt. ÖPPET HUS är det första advent med glögg och kaffe, lotterier och försäljning av hantverk.

Slöjdcaféerna är vår fasta programpunkt och äger rum i Söderqvistska gården, torsdagar mellan kl 17.00 - 20.00. Den sista torsdagen varje månad är slöjdcaféet förlagt till Söderhamns bibliotek kl 16.00 – 19.00.

Vi har ingen verksamhet under sommaren men brukar starta i slutet av augusti.

VÄLKOMMEN att besöka oss! Och ännu bättre, bli medlem i Föreningen Helsingeslöjd, en anrik förening som fyllde 100 år 2011, då får du tillfälle att träffa andra hantverksintresserade.

Ytterligare information får Du genom att kontakta ordförande Ingrid Fallström på telefon
0270-684 41, 070-565 15 86.

Ingrid Fallström e-post: ingrid.fallstrom@tele2.se

Välkommen till Fiskaremuseet Gäddan

Fiskarebostaden, kvarteret "Gäddan", inköptes 1997 av Söderhamns Kust & Skärgårdsförening. Det är numera en av de bäst bevarade gårdarna på Öster. Den del av huset som ligger längs Östra Storgatan byggdes i början på 1800-talet (kanske tidigare).

Vinkelbyggnaden, längs Hambregusgatan, uppfördes efter den stora branden 1876. Då behövdes bostäder till alla hemlösa efter branden. Det låga uthuset längs Hambregusgatan är gammalt och har innehållit skomakerverkstad, smedja, stall och vedbod.

I museet kan man se hur en fiskarefamilj bodde under 1800-talet. I utställningsdelen visas olika föremål och bilder som har med skärgård och fiske förr och nu att göra. Föreningen innehar en omfattande och varierande bildskatt som gör att olika teman kan presenteras vid olika tillfällen.

Öppethållandet för allmänheten är bara under Österdagarna. Men det går även att boka enskilda besök. Minimipriset är 200:
- För grupper 40:- pr person då ingår kaffe med dopp. Det finns också en anslagstavla på museet med information om kontaktpersoner.

Kontakta oss via www.skargardsforeningen.se
Facebook: Kust & Skärgård Söderhamn

Lennart Andersson

lennander39@gmail.com /070-8168411



**Söderhamns
Kust & Skärgårdsförening**



En våla,
se mer på
sid 2!

TILL SALU!

under ÖSTERDAGARNA



BOKEN
OM

MARIEHILL

1535-1933

En dokumentation av Mariehillsområdet

150 kr



SÖDERHAMNSK ÅNGBÅTSHISTORIA 10 TECKNINGAR
50 nummerade bilder/tryck per motiv -
50 kronor - 100 kronor

Söderhamns Kust & Skärgårdsförening

Ordförande

Lennart Andersson

lennander39@gmail.com

0270-285539, 0270-33030, 070-8168411

Kassör

Barbro Olsson

barbro.olsson@soderhamn.com

0270-14915, 0270-60573

073-0235755

Sekreterare

Hans Fryklund

hans.fryklund@gmail.com

0270-281108, 070-5424855

Övriga styrelsemedlemmar

Astrid Forslund, Björn Eriksson, Bengt Hedman, Johnny Andersson, S-G Johansson, Denny Månsson

Suppl: Tord Sundberg, Anders Burman, Håkan Elffors Johansson

Redaktion Bränningen

Lennart Andersson (ansv. utg.), Hans Fryklund (research o. IT),

Sture Claesson sture.c@soderhamn.com (sättning o. layout)

Hemsidor: www.skargardsforeningen.se

E-post: info@skargardsforeningen.se

Vi finns nu också på Facebook, sök på

Kust & Skärgård Söderhamn

Kolla du också!

Kust & Skärgårdsföreningens målsättning är att värna om kustens miljö och dess kulturarv. Detta gör vi bland annat genom att träffas i vår klubblokal Gäddan.

Se vår hemsida <http://www.skargardsforeningen.se> under **Aktuellt**. Där finns våra träffar inlagda. Vi jobbar ibland praktiskt, ibland diskuterar vi händelser och historier, skriver och katalogiserar, samt inte minst viktigt, tar en kopp kaffe och macka.

Vi välkomnar alla som är intresserad av Skärgården och dess miljö.

Bg 5705-0700

Medlemsavgiften är 150:- för enskild, 200:- för familj

Välkommen att bli medlem!

Välkommen till Österdagarna 2015, 14-15-16 juli

Program:

- 13.00 Fiskaremuseet och serveringen öppnas
13.30 Hantverk presenteras
14.30 Janne och Melvin Persson spelar på scenen
15.15 Guidning av Öster
17.00 Österdagen avslutas

Priser:

- Kaffe/The/Saft med hembakat bröd 30:- pr person
Guidning av Öster, inkl kaffe med dopp 50:- pr person

OBS! I år serverar vi hembakat bröd!

GALLERI *Gäddan*

Missa inte!



Den eviga längtan till havet

Årets utställare är **Sally Marie Schöning**.
Hon hämtar sin inspiration från havet och
speciellt från trakterna runt Grimskär.

*Välkomna in i vårt lilla Galleri för att
njuta av hennes alster.*