



# Bränningen

Medlemsblad för Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening  
Nummer 1 2012



Årsmötet går av stapeln  
Torsdag den 22 mars  
kl 1900  
i SMS-lokalen

## 30 år har gått.....

I slutet på januari var jag på en utvärderingskonferens i Göteborg anordnad av Havs-och vattenmyndigheten. Jag representerade SRF och egentligen skulle vi varit två, men vår Ordf Bengt fick akut förhinder och bad mig kontakta Riksantikvarieämbetets representant, eftersom de skulle framföra gemensamma synpunkter på utvärderingen. Vid första rasten kontaktade jag Peter Norman som var RAÄ:s ombud. Vi kom att diskutera olika saker och så frågade han ”Vad kommer du ifrån”. Söderhamn svarade jag. ”Söderhamn där hade jag en fantastisk sommar 1982, jag utförde en fornminnesinventering”

Det kan inte vara sant, var det du som kom i gummibåt till Stålnäs och frågade . ”känner du till om det finns några fornminnen här på ön?” Jo det var jag svarade Peter.

Peter Norman hittade på storsten en utmejslad gubbe, som vi öbor aldrig sett. Gå in på [www.raa.se](http://www.raa.se) klicka er vidare till **Fornsök**. Välj Gävleborg och Söderhamn, då kommer du att hitta alla fornlämningar i kommunen. Klicka på Stålnäs så finner du vår medeltidsgubbe på storsten. **Det var 30 år** sedan Peter var på Stålnäs.



*Medeltidsgubben på Stålnäs fiskeläges storsten.*



*Gruppbild från mötet i Lysekil den 17-19 febr*

**För 30 år** sedan bildades också **Skärgårdarnas Riksförbund**, på en av Vikingline-båtarna på väg till Åbo. 6 representanter från olika skärgårdsföreningar var med. Helgen 17-19 februari 2012 hölls årets representantskapsmöte i Lysekil med 33 deltagare representerandes 15 föreningar från hela vår kust och några insjö-öar. Barbro Olsson och undertecknad representerade Söderhamn.

**För 30 år** sedan bildades också **Söderhamns Kust&Skärgårdsförening**. Ett stort missnöje med den nya Kustplanen för hur man skulle förtäta bebyggelsen i Skärgården blev starten för föreningen. Den bildades 1982 den 27 april med Thomas Ekenblad som mötesordförande och till den förste Ordföranden valdes Agne Eriksson. Andra organisationer som fyller 30 år i år är t.ex Miljöpartiet. Det är också 30-år sedan den första folkdatorn Commodore 64 presenterades. Samma år sköts också John Lennon ner på öppen gata.

*Lennart Andersson*



*30 år med vind i seglen*

# Söderhamns Kust & Skärgårdsförening

## Ordförande

Lennart Andersson

[lennart.andersson@soderhamn.com](mailto:lennart.andersson@soderhamn.com)

0270-285539, 0270-33030, 070-8168411

## Kassör

Barbro Olsson

[barbro.olsson@soderhamn.com](mailto:barbro.olsson@soderhamn.com)

0270-14915, 0270-60573, 073-0235755

## Sekreterare

Hans Fryklund

[hans.fryklund@soderhamn.com](mailto:hans.fryklund@soderhamn.com)

0270-281108, 070-5424855

## Övriga styrelsemedlemmar

Astrid Forslund, Björn Eriksson, Bengt Hedman, Johnny Andersson, Björn Larsson, S-G Johansson:

**Suppl:** Stig Berglund, Tord Sundberg, Björn Hedman, Stig Hedman

## Redaktion Bränningen

Lennart Andersson, Sture Claesson, Hans Fryklund

## Hemsidor

[www.skargardsforeningen.se](http://www.skargardsforeningen.se) [www.svartsundsranan.se](http://www.svartsundsranan.se)

[www.museileden-soderhamn.se](http://www.museileden-soderhamn.se)

**E-post:** [info@skargardsforeningen.se](mailto:info@skargardsforeningen.se)

Vi finns nu också på Facebook, sök på  
**Kust & Skärgård Söderhamn**

Sidan är ny så innehållet är lite tunt just nu men vi jobbar på saken.

# RESULTATRÄKNING

	2011-01-01 -2011-12-31	Budget
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>		
Nettoomsättning	34 110,00	37 900,00
Övriga rörelseintäkter	34 895,00	23 800,00
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	69 005,00	61 700,00
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>		
Råvaror och förnödenheter	-4 596,00	0,00
Övriga externa kostnader	-62 164,50	-60 596,00
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	-66 760 ,50	-60 596,00
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	2 244,50	1 104,00
<b>FINANSIELLA KOSNADER OCH INTÄKTER</b>	1 257,89	261,00
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	3 502,39	1 365,00

# BALANSRÄKNING

	2010-12-31	2011-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Kassa o bank	111 550,57	108 111,46
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	111 550,57	108 111,46
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	111 550,57	108 111,46
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Balanserat resultat	-104 609,07	-104 609,07
Årets resultat	0,00	-3 502,39
<b>Summa eget kapital</b>	-104 609,07	-108 111,46
<b>Skulder</b>		
Kortfristiga skulder	-6 941,50	0,00
<b>Summa Skulder</b>	-6 941,50	0,00
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	-111 550,57	-108 111,46

# Dagordning årsmötet 22 mars 2012

1. Val av Ordförande och Sekreterare för mötet
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
3. Val av två justeringsmän.
4. Verksamhetsberättelsen
5. Revisionsberättelsen
6. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
7. Val av Ordförande för kommande verksamhetsår.
8. Val av 4 styrelseledamöter för en tid av 2 år
9. Val av 4 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år
10. Val av 2 revisorer för ett år, samt två personliga ersättare för dessa.
11. Val av 3 ledamöter i valberedningen på 1 år.
12. Förslag till Verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2012.
13. Fastställande av Årsavgift
14. Behandling av motioner som inlämnats till styrelsen.  
30-års jubileum den 9 sept
15. Anmälda frågor
16. Avslutning

**Lars Ståhl**, kommunens tekniske chef, inleder med information om oljeutsläppets konsekvenser och om vårens fortsatta saneringsarbete. Som vanligt blir det lotterier och kaffe med mackor.

**Välkomna!**  
Välkomna!

## Har du Miljötänk ?

Jag skulle betala på mataffären nyligen och den unga kassörskan föreslog att jag skulle ta med mina egna kassar eftersom plastpåsar inte är bra för miljön.

”Er generation brydde sig inte tillräckligt för att bevara miljön till kommande generationer.” Hon hade förstått rätt i en sak – vi hade inte miljötänket på ”vår tid”

Men VAD hade vi i vår tid??

Efter långt funderande och sökande djupt i min egen själ insåg jag vad vi hade....

Då hade vi mjölkflaskor som vi lämnade tillbaka, läskflaskor som vi pantade.

Butiken skickade tillbaka dem till tillverkaren, som tvättade dem och återanvände.

Så de var verkligen återanvända flera gånger!

Men vi hade inget miljötänk!

Vi gick i trappor för vi hade inte hiss eller rulltrappor i alla affärer, skolor och företagsbyggnader.

Vi gick till affären för att handla och vi tog inte bilen varje gång vi skulle förflytta oss några hundar meter.

Men kassörskan har rätt, vi hade inget miljötänk!

Då, tvättade vi blöjor för att det inte fanns engångsblöjor.

Vi torkade våra kläder på linor, inte i ett energiförbrukande monster.

Sol och vindkraft torkade våra kläder på vår tid.

Barnen ärvde kläder från sina syskon, inte alltid det senast märket.

Men kassörskan hade rätt, vi hade inte miljötänket då!

På den tiden hade vi en enda TV eller radio i hemmet, inte en i varje rum.

TV:n hade en liten skärm ungefär som en näsduk – inte som halva Gotland!

I köket blandade, vispade vi alltid för hand, vi hade inte maskiner som gjorde allt åt oss.

När vi packade sköra saker i paket använde vi gamla tidningar att skydda dem, vi hade inte bubbelplast eller styrénkuddar.

På den tiden startade vi aldrig en bensinlukande motor bara för att klippa gräset, vi sköt gräsklipparen för hand.

Vi motionerade genom att arbeta så vi behövde inte gå till ett gym som använder elmaskiner såsom löpband, trappmaskiner mm.

Men kassörskan hade rätt, vi hade inte miljötänket då!

Vi drack vatten från kranen istället för att använda en plastmugg eller flaska varje gång.

Vi fyllde våra bläckpennor med bläck när de tog slut istället för att köpa en ny.

Vi ersatte rakblad i rakhyveln istället för att kasta hela hyveln bara för att bladet är slött.

Men vi hade inte miljötänket då!

På den tiden åkte folk buss, barnen cyklade eller gick till skolan istället för att göra föräldrarna till en taxirörelse (öppen 24 timmar)

Vi hade ett eluttag i varje rum istället för ett dussintal uttag i en förgrening.

Vi behövde inte ha en datoriserad pryl som skickar datasignaler 2000 mil ut i rymden för att hitta närmsta pizzeria.

Är det inte lite sorgligt hur dagens generation beklagar sig över hur slöaktiga den äldre generationen är bara för att vi inte hade ”miljötänk”?!

*O-känd författare*

## Ön Tuppen i Tuppsundet

Denna tavla är målad 1887 av "skutemålaren" *Carl Johan Granberg* (1853-1916). Han var född i Järvsö och utbildad på Konstakademien. Efter ett kringflackande liv träffade han i Sandarne sin andra fru och bosatte sig där och var en duktig skepps- och marinmålare. Han avled i Sandarne där han är begravnen. Tavlan hänger i dag i Östanbo bönhus.



Till vänster på målningen syns paviljongen som byggdes av Axel Brolin. Han ägde Tuppen 1883 till sin död 1890. Gustaf Rettig köpte sedan Tuppen av konkursförvaltaren och sedan övertogs den lilla ön av Robert Rettig. Då hade alla hus rödmålats. Efter Rettig blev poliskonstapel Albin Bäckman ny ägare. Han idkade också uthyrningsverksamhet till sommargäster. Under Bäckmans tid revs paviljongen.

1954 köpte Thelan Hellberg Tuppen för några tusenlappar. Hon var gift med bankdirektör Karl Hellberg från Stockholm. När han dog flyttade Thelan ihop med sin tidigare man Torsten Brolin, som även hade ett hus på Grimskär. Thelan Hellberg donerade sedermera Tuppen till Kyrkan i Söderhamn, som under många år använde den i sin verksamhet. Men för några år sedan såldes Tuppen till en privatperson för 1,38 miljoner kronor. Nu är byggnaderna åter gulmålade.

- Berättat av Lars Brolin. /Sture C.



*Det originella lusthuset/paviljongen på Tuppen, byggd på 1880-talet. Fotograf: Robert Rettig.*

## Talloljeområdet drabbade många!

När man som barn gick barfota efter stränderna, hände det ibland, om man inte såg sig för, att man trampade på en klump, som till form och färg såg ut ungefär som en mindre sten, slipad av havet. Men denna 'sten' kunde vara mjuk och klabbig och hade en karaktäristisk lukt. Fick man klabbet på kläderna satt lukten i. Sandarnetjärna, sandarnesåpa, sandarnemesa eller bara mesa, kallade vi det. Att det kom från sandarnefabriken visste vi och att det kunde vara en olägenhet, som vi fick leva med likaså.

När jag efter den 20 december 2011 första gången åkte ut till Utvik och Morviksharet för att kolla läget efter beskedet om ett utsläpp av råttolja möttes jag av en välkänd doft. Blev det inte lite nostalgiskt till och med, när man kunde förnimma en av barnomens dofter, om än inte alltför angenäm. Den sydvästliga vinden förde med sig dessa molekyler som frigjort sig och nu retade luktsinnet.

Väl ute på 'Ropudden', vår egen benämning på udden utanför Morviken dit man gick, ropade och blev hämtad över till holmen, möttes jag av en otrevlig syn. En gulbrun massa in mot stranden, på vissa ställen hopsamlad till större tjocklek. Ett par dagar senare, när jag åkte ut, hade en kraftig sydästvind dessutom sköljt upp oljan en

bra bit på stranden, så att den också täckte stora stenar och gräset var klabbigt.



27 dec. Morviksharet. Kan man lägga ekan här till våren, måntro och vem tvättar stenar och bryggor?

Jag fick lägga ut några brädor att gå på. Det gick inte att gå på stenar eller gräs om man tänkte kliva in i bilen, med stövlarna på, senare. Jag sjösatte försiktigt jollen, rodde över till norrsidan av vår holme där det var så gott som fritt från olja. Men på södra sidan var det anorlunda. Oljan hade samlats upp i viken mellan vår holme och Sörharet som vetter

mot Sandarne, och det var inte lite! Oljan hade till och med stänkt upp på bryggorna.

Man kan följa saneringsarbetet så gott som dag för dag, från tisdag den 20 december till fredag den 13 januari, då vintern satte stopp, på kommunens hemsida, [www.soderhamn.se/krissakerhet/saneringavratallolja](http://www.soderhamn.se/krissakerhet/saneringavratallolja). Där kan var och en läsa, och i lokalpressen har det också varit utförliga reportage. Vill man veta mer om råttoljan går det lätt att hitta beskrivningar om den på nätet också.





Vad man bara kan hoppas är att skärgården blir av med detta luktande klet så effektivt och fort som möjligt, men hur det skall gå till, verkar ingen i dagsläget kunna svara på. I värsta fall ligger oljan kvar på stora områden i vår och förstör trivseln för många skärgårdsmänniskor och ställer till död och pina för djurlivet. I bästa fall gör solvärmens underverk och det mesta bryts ner och dunstar bort.

Vad man också hoppas, är att alla oskyldigt drabbade får ersättning fullt ut. Liksom vid alla olyckor går det åt arbete, tid och kostnader för att reda ut saker och ting. I kommunens senaste utskick, 24 januari, kan man läsa om en av allmänhetens ställda frågor:

*"En fråga var: Kan kommunen ta på sig rollen att samordna krav och önskemål gentemot företaget. Svaret på den frågan är, att kommunen inte kan ta på sig den rollen. Däremot kommer kommunen att genom den inventering som nu görs kunna erbjuda hjälp med att dokumentera vad som hänt". Slut citat.*

Alltså, ersättning för skador, som inte blivit åtgärdade då saneringsarbetena är avslutade, får

varje enskild målsägare själv kräva av Arizona. Ska man ha någon framgång i en skadeståndsprocess behöver man ha bra påfötterna och det kan kommunen hjälpa till med. Det är viktigt att man inte sannerar själv



*28 dec. Sanering på Långudden. Uppsamlingskärl har placerats ut på stränder och bryggor, som är i full färd att fyllas av arbetsstyrkan.*

och orsakar

följdskadorna, utan att kommunen kan intyga att eventuellt kvarstående skador enbart är orsakade av Arizonas utsläpp.

Men den spontana reaktionen är ändå att den som bär skulden till denna olägenhet självmant tar på sig ansvaret och rättar till det man orsakat, och står för kostnaden. Kommun (skattebetalare) och drabbade skall naturligtvis inte betala räkningen. Jag har inga belägg för att så inte blir fallet men det är dock värt att påtalas, uti fall att.

*Sture Claesson*

---

Kommunen upplyser vidare:

*Ett ytterligare informationsmöte för allmänheten planeras till våren.*

*Om du vill ha hjälp att få svar på frågor om vad du kan göra är du välkommen att ta kontakt med oss på 0270-76650.*

*Och på hemsidan uppmanas alla ha tålamod, saneringsarbetet kommer att ta tid!*

# Om Barkskeppet Blenda

## Del 3

En sammanställning gjord av Sture Claesson

Här fortsätter skildringen av barkskeppet Blendas, från Söderhamn, färder. De två första delarna finns i Bränningen nr 1 och 2, 2011. Berättelsen bygger på Håkan Nihlmans forskningsarbete och avhandling publicerad i Medelpads Sjöhistoriska Förenings tidning "Lubrikatorn".

Alla detaljerade uppgifter om vad som hänt på Blendas färder har Håkan Nihlman hämtat ur bevarade arkiv, men här i Bränningen, där utrymmet är begränsat måste berättelsen bantas ner. Ordagranna citat (sådant som jag inte vill korta ner) är *kursiverade*.

I förra artikeln hade Blenda, under befäl av kapten Trapp, ridit ut en orkan och



den 16 september 1885 siktades ön Hoy Hand på **Orkneyöarna** (se kartbild) och klockan 12 samma dag ankrade Blenda på Stromness redd.

(Googla gärna på Stromness, så ser du hur staden ser ut i dag belägen på nordspetsen av Brittiska öarna.)

Så här fortsätter Håkan Nihlman:

*Efter reparation återupptog Blenda den avbrutna resan, avseglade från Stromness den 16/10 och ankom till Buenos Aires den 4/12 1885. Avseglade den 14/1 1886 i barlast från Buenos Aires till Barbadoes för order. Den 22/2 1886 erhöills sikte av Ragged Point. Allt*

*gjordes klart för att gå till ankas vid Carlisle Bay på Barbadoes.*

*Kl. 8 om morgonen antogs lots, som seglade före fartygen till ankarplatsen, där man ankrade kl. 10 om förmiddagen med babords ankare och 30 famnar kätting, men därvid kom fartyget, som med svårighet seglade emellan de många på redde liggande fartygen, till den av hamnmästaren anvisade platsen för nära den ryska briggen Nori Molodez, vilken vid kollisionen fick klyvarbommen avbräck och dessutom tillfogades några mindre skador. Med dess befälhavare uppgjorde kapten Trapp om ersättning å 4£ till briggens ägare.*

Den 27 februari lämnade Blenda Barbadoes med last av färgträd till Frankrike och fortsatte i juni därifrån i barlast hem till Söderhamn.

I oktober var det dags igen att ge sig av. Till Australien och Melbourne med planklast, därefter till Port Townsend för att transportera virke åter till Melbourne. Då kom strapatserna igen, med vindar som ökade till orkan och sjöar som bröt över däck.

*Kl. 10 på kvällen bröt en störsjö ombord nästan från fören till aktern och sönder slog nakterhuset och rutorna i skylightet så att kajutor och hytter vattenfylldes.*

Den 4/9 kl. 1/3 om natten tog fartyget en svår brottsjö över aktern som spolade båda rorsmännen från ratten varvid flera spakar i ratten bräcktes. Kl. 5 om morgonen bräcktes klyvarbommen vid **eselhuvudet** <sup>\*</sup>, vilken tog med sig hela fockriggen ned till godset å undermasten, varjämte samtidigt bräcktes storskansen och gigen, som var fastskruvad därpå.

Men Blenda red ut den stormen också, fastän svårt sargad. Besättningen fick slita hårt för att pumpa läns och reda upp i röran på däck. Flera segel gick inte att rädda och man måste kapa stumparna av klyvarbommen. Men så friskade det i igen, byar med regn och hagel, som hindrade arbetet med nödriggen. Den 8/9 upptäcktes att ett järn på rodret lossnat. När det reparerats hjälpligt, kom en storm- och hagelby så kraftig, att stagapan blåste ur liken. Svårigheterna med utrustning och oväder var så stora att men beslutade att söka närmaste nödhamn.



Kurs hölls därför på Sydney till den 14/9, då fartyget kl. 1/2 12 om förmiddagen togs på släp av en bogserångare utanför Sydneys inlopp *the Heads*. Kl. 12 kom lots ombord och kl. 1/2 2 om eftermiddagen bringades fartyget till ankars i Port Jackson.

<sup>\*</sup>Eselhuvud (från ty. Esel, Åsna), förbindelsestycke av trä el. smide, som anbringas på toppen av undermast och svår stång (bilden), ävensom ytterst på det fasta bogsprötet. E. bildar två öppningar, av vilka den aktersta el. understa är fast förbunden med masten, resp. bogsprötet, den förliga el. övre är ofta läderbeslagen och tjänar som stöd för stång el. klyvarbom. (från nätet)

(Fortsättning om barkskeppet Blenda från Söderhamn följer.)



SMS vid högvattnet 9 dec. 2011.

Foto: Claes Eriksson

## Vill du guida grupper på Öster?

Under några dagar i april planerar vi en Guidekurs på Öster. Flera har under förra året frågat efter guideade turer på Öster.

Vi startar **tisdagen den 17 April**. Denna första ggr presenterar vi det material som finns att läsa om, samt en inledning av Thomas Ekenblad, som tidigare lett stadsvandringar i stan.

Vi fortsätter sedan **tisdagen den 24 april** och avslutar **torsdagen den 26 april**.

Det första tillfället att Guida en grupp blir troligen i samband med hemvändardagarna den 19-20 maj.

**Anmälan till kursen** senast den 10 april till

Lennart Andersson

E-post: [lennart.andersson@soderhamn.com](mailto:lennart.andersson@soderhamn.com) tfn 070-8168411



## Vatten och Avlopp i Skärgården!

Kust&Skärgårdsföreningen har sedan 2007 ägnat sig åt att informera om hur skärgårdens vatten mår, genom olika seminarier, Skärgård för Framtid, Skiter du i Skärgården osv.

Upprinnelsen var Sandskärsborna som jobbat för att få ut kommunalt vatten till Sand-skär, men som i sista stund fick nej av kommunen, på grund av att det saknades lösningar på hur man skulle rena avloppsvattnet.

Vi bollade frågan vidare till Skärgårdarnas Riksförbund som tillsatte en arbetsgrupp och som så småningom fick igång projektet Green Islands in Baltic Sea. Detta projekt startade i jan 2011 och pågår till slutet av 2013. Projektets mål är att hitta lämpliga lösningar på öarnas, energiförsörjning, vatten och avloppsfrågorna och avfallshanteringen. 10 öar från Estland, Finland och Stockholms Skärgård deltar i projektet.

Vi har från och med mitten på 2011 fått stöd för att utreda lösningar på hur man skall kunna förbättra vattenkvaliteten i Inre Norrfjärd, samt hur en ev. fördjupning av Baggundet skall kunna utföras och till vilken kostnad.

Arbetsgruppen för Inre Norrfjärd skall under April presentera förstudien för de boende runt Inre Norrfjärd, där även representanter för kommun skall inbjudas.

Under framtidsveckan den **19 april** avser vi att presentera resultaten av dessa strävanden att dels få ut vatten till Sandskär, Enskärsorn och ev. vidare till Rönnskär, samt hur vattenkvaliteten skall förbättras i Inre Norrfjärd.

*Lennart Andersson*



## FISKARE MUSÉET *Gäddan*

### Sommaren 2012

I många år har vi haft öppet mellan kl 1400-1700 varje torsdag under Juli månad. Dessutom har vi haft öppet speciella dagar som t.ex under O-ringendagarna. Det har varit väldigt få besökare under torsdageftermiddagarna. Vi kommer under denna sommar att ha öppet 14– 18 juli mellan kl 1400-1800. Varje dag blir det aktiviteter som nätlagning, hantverk av olika slag, guidade turer på Öster mm, samt en konstutställning. Dessutom inrättar vi en telefonsvarare som hänvisar till jourhavande guide, som kan ta emot grupper på minst 6 personer till en kostnad av 200:- .

Vi kommer också att ha öppet under Strömmingsleken samt Kulturarvsdagen den 9 sept, då vi dessutom firar att Skärgårdsföreningen fyller 30 år.

Mer om aktiviteterna och vårt jubileum kan du läsa om i sommarnumret av Bränningen som utkommer i mitten på Juni.

*Lennart A*

## Omfattande planer på upprustning av Gäddan

Gamla hus fordrar ständigt underhåll och Fiskaremuseet Gäddan är inget undantag. I januari upptäckte vi att trossboten under utställningslokalen rasat ner. Några av golvbjälkarna ser också ut att behöva förstärkas. Vi har länge haft idéer på att kunna reparera skorsten så att det går att elda i spisen i Fiskarebostaden.

Det var en av värmekällorna i det huset + en liten kamin. Det skulle vara trevligt att kunna anordna berättarraftnar med spisen sprakande i bakgrunden.

Ett annat stort behov är arkivmöjligheter. Nu används alla garderober som finns som arkiv, och ordningen blir därefter.

Vi har nu sökt bidrag från Länsstyrelsen, Hus med historia och Riksantikvarieämbetet till de projekt som nämns ovan, och vi har fått positivt besked från kommunen och Sparbanksstiftelsen om medfinansiering. Nu är det väntans tider på besked.

*Lennart A*



## DiBiS-bilden.

Denna bild, XVA 670, på [www.dibis.se](http://www.dibis.se) tillhör Karin Norin, som håller till på Korshamn, yttre Norrfjärd, på somrarna.



"Sillören 5/4 -40", (skrivet på bilden), nu säger man Sillharet, utanför Stålnäs i Söderhamns skärgård. **Känner någon igen** männen på förstoringarna?

På [www.dibis.se](http://www.dibis.se) på nätet finns en databas med snart 75 000 bilder från hela Söderhamn. Från Skärgårdsföreningen (XSF i databasen) finns 161 bilder, men många fler finns i vårt bildarkiv som skall scannas in. Du får gärna hjälpa till med det. Att sedan ta reda på vad bilder föreställer är ett tidsödande men roligt arbete, som passar bra att göra i studiecirkelform.

**Vill du vara med** så hör av dig till Skärgårdsföreningen. Ett annat sätt att berätta vad man vet om någon bild är att skriva in det i databasen direkt. Det gör man i rutan "**Jag vet något om denna bild**". Välkommen att hjälpa till med det! /Sture Claesson



## Nygammal Skärgårds- entreprenör.

En ny skärgårdsbåt gör debut i sommar i vår Skärgård. Tobbas Skärgårdshandel kommer kanske många ihåg från början av 90-talet. Nu prövar han på nytt med Tobbas Skärgårdsservice. Båten som har namnet Elin af Stålnäs tar 12 personer, eller gods. Fällbar lucka fram.

## Glimtar från Adventskaffet 2011 på Gäddan



*Kaffegäster vid köksbordet på Gäddan. Margot Lindström samt vid fönstret Britta och Roland Hultqvist.*



*"Stamgästen" på Gäddan, Jonte Mickelsson i fotoutförande.*



*Henrik Schönning, skärgårds- och Gäddan-fantast.*



*Barbro Olsson visar handarbete för paret Ljungström.*

## Informationstavlan som berättar allt om Skatön och Svartsundsrännan

Informations-  
tavlan vid  
Svartsundsrän-  
nans parkering.



Sponsorer av olika kategorier finns uppräknade. Här är vi med som metersponsor konstaterar Mari-Anne Claesson.

**Kust & Skärgårdsföreningens målsättning** är att värna om kustens miljö och dess kulturarv. Detta gör vi bland annat genom att träffas tisdagar kl 10.00 i vår klubblokal Gäddan. Titta på vår hemsida under **Aktuellt**. Där finns våra träffar inlagda. Vi jobbar ibland praktiskt, ibland diskuterar vi händelser och historier. Skriver och katalogiserar, samt inte minst viktigt, tar en kopp kaffe och macka.

Välkomna alla som är intresserade av Skärgården och dess miljö.

**"Kunskap är inte nog, den måste också brukas; vilja är inte nog, vi måste också handla."**

*- Johann Wolfgang von Goethe*

## Söderhamns Kust & Skärgårdsförening



Bg 5705-0700  
Medlemsavgiften är 150:-